

Kerstfeest in kabouterbos

tekst en muziek Marjon Dobbe

Kerstfeest in kabouterbos is een niet religieuze kerstmusical voor de onderbouw.

De musical is snel en eenvoudig in te studeren en duurt ongeveer drie kwartier.

decor en attributen

Het verhaal speelt in een bos. Er kan een boomstronk liggen als zitplaats voor de kabouterkoning .

De kerstman heeft een zak met kerstkransjes bij zich.

liederjes

In het eerste liedje zitten instrumentale gedeeltes. Daarin kunnen de kabouters ,al lopend door de zaal, een beetje dansen, rondjes draaien, stampen enz.

In het tweede liedje zitten solo stukjes. Het is een stapelliedje. Je kunt er ook voor kiezen de solo stukjes door kleine groepjes te laten zingen.

Terwijl het “rap”liedje gezongen wordt gaat de kerstman kransjes uitdelen, vandaar dat dit liedje erg lang is.

rollen

Er zijn 20 uitgeschreven rollen. Dit aantal kan gemakkelijk worden uitgebreid of ingekrompen.

De rol van kerstman is het langst en kan het beste door een volwassene of groot kind worden gespeeld.

Van de kabouters heeft de kabouterkoning de meeste tekst.

Hup kabouters in de maat
Schiet een beetje op, het is zo weer morgen.
Hup kabouters in de maat.
Schiet een beetje op, want het is al laat.

Kabouters stellen zich op op het toneel. De koning op een boomstronk of iets dergelijks.

Kabouterkoning: Beste tuinkabouters. We zijn hier allemaal bij elkaar voor een vergadering.

Kabouters: Vergadering?

Kabouterkoning: Ja, vergadering ! Jullie weten allemaal dat het soms niet zo fijn is om een tuinkabouter te zijn

Kabouter 1: Nee, we staan daar alsmaar stil in die tuinen !

Kabouters : Zo stil staan bij de vijver, we worden steeds maar stijver !
't Valt af en toe vies tegen, dan staan we in de regen !
Soms is het niet zo fijn een tuinkabouter te zijn !

Als kinderen en grote mensen slapen gaan
komen de kabouters, komen de kabouters.
Als kinderen en grote mensen slapen gaan
komen de kabouters uit hun tuintjes vandaan.

Zo stilstaan bij de vijver, we worden steeds maar stijver.
Soms is het niet zo fijn een tuinkabouter te zijn !

Als kinderen en grote mensen slapen gaan komen de
kabouters, komen de kabouters.
Als kinderen en grote mensen slapen gaan
komen de kabouters uit hun tuintjes vandaan

KERSTFEEST IN KABOUTERBOS

Kabouters komen van achter uit de zaal op. Ze zingen en dansen onderweg.

Dan zijn we even los
en komen naar het bos.
Zo stilstaan bij de vijver,
we worden steeds maar stijver.
Soms is het niet zo fijn een tuinkabouter te zijn !

Als kinderen en grote

Dat staan de hele dag.
Blij dat ik lopen mag.
Dan zijn we even los
en komen naar het bos
Zo stilstaan bij de vijver,
we worden steeds maar stijver.
Soms is het niet zo fijn een tuinkabouter te zijn !

Als kinderen en grote

Dan gaan we hand in hand
naar ons kabouterland.
Dat staan de hele dag.
Blij dat ik lopen mag.
Dan zijn we even los
en komen naar het bos
Zo stilstaan bij de vijver,
we worden steeds maar stijver.
Soms is het niet zo fijn een tuinkabouter te zijn !

Als kinderen en grote

't Valt af en toe vies tegen,
dan staan we in de regen.
Dan gaan we hand in hand
naar ons kabouterland.
Dat staan de hele dag.
Blij dat ik lopen mag.

Dan zijn we even los
en komen naar het bos
Zo stilstaan bij de vijver,
we worden steeds maar stijver.
Soms is het niet zo fijn een tuinkabouter te zijn !

Als kinderen en grote

Kabouter 2: Ja, gelukkig kunnen we elke nacht lekker even naar kabouterland.

Kabouter 3: Maar, beste kabouterkoning, waarom hebben we eigenlijk een vergadering ?

Kabouterkoning: Omdat ik het een rotstreek vind dat de kerstman nooit eens bij ons op bezoek komt !

Een paar kabouters : De kerstman ? Wie is dat ?

Kabouter 4 : Net zoiets als Sinterklaas.

Kabouter 5 : Maar dan zonder Zwarte Piet.

Kabouter 6 : En hij zit op een slee.

Kabouter 7 : En die wordt getrokken door een ree.

Kabouters : Door een ree ?

Kabouter 8 : Nee, joh, door een rendier.

Kabouter 9 : En hij neemt altijd cadeautjes mee en kerstkransjes.

Kabouter 10 : En hij roept altijd: Ho ho ho !

Kabouter 11 : En hij heeft een dikke ronde buik.

Kabouter 12 : En een rode muts.

Kabouter 13 : En een witte baard.

Kabouter 14 : Is het ook een kabouter ?

Kabouter 15 : Nee, joh, hij is veel groter!

Kabouterkoning : Nou, en die kerstman komt wel bij de mensen en niet bij ons. En dat vind ik gemeen !

Kabouters : Ja, dat is gemeen !

Kerstman: Van achter uit de zaal Ho ho ho !

Kabouters : Ho ho ho ?

Kerstman: *Loopt mopperend naar voren. Hij loopt een beetje mank. Hij praat onderweg tegen de mensen in de zaal.*

Tjonge jonge, dat is me toch ook wat ! Die rendieren

van tegenwoordig lopen veel te hard. Ik riep nog : Ho ho ho ! Maar nee hoor, gewoon doorlopen ! En ik val zo, met een smak naast de slee.

En denk je dat dat rendier stopt ? Welnee ! Laat me hier in dit vreemde bos achter. Als ik hem te pakken krijg zal ik hem de oren eens wassen !

Is intussen op het toneel aangekomen en kijkt verbaasd naar de kabouters.

Kabouter 16: Wat is dat een rare kabouter !

Kerstman: Wat zijn dat voor rare kerstmannen !

Kabouters : Wij zijn geen kerstmannen, wij zijn tuinkabouters !

Kerstman : En ik ben geen kabouter, ik ben de kerstman !

Kabouters : De kerstman ! Hij is toch gekomen !

Hiep hiep hoera voor de kerstman.
O, wat hebben wij plezier.
Hiep hiep hoera voor de kerstman.
Eindelijk is de kerstman hier !
Heeft u ook aan ons gedacht ?
Heeft u ook iets meegebracht ?
We hebben al een boom versierd,
dus nu kan het feest gevierd !

Kerstman : Beste kabouters. Ik vind het heel vervelend dat ik jullie moet teleurstellen, maar ik kwam eigenlijk helemaal niet voor jullie .

Kabouters : *teleurgesteld* Hij kwam niet voor ons !

Kerstman: Nee, ik was onderweg naar mensenland en ik ben zo maar van de slee gevallen. En nu ben ik verdwaald !

Kabouters : Hij is verdwaald !

Kabouter 17 : Nou, maar nou laten wij je lekker niet meer gaan.

Kabouter 18 : Nou moet je maar bij ons kerstfeest vieren . Laat die mensen maar zitten !

Kabouters : Ja, kerstman, laat die mensen maar zitten.
We houden je lekker hier !

Nee, we laten je niet gaan
nog lang niet nog lang niet !
Nee, we laten je niet gaan
je komt hier niet vandaan !

Want we houden hem hier, we houden hem hier.
We houden de kerstman, houden de kerstman,
we houden hem hier, we houden hem hier,
we houden de kerstman hier !

Jij gaat niet naar mensenland
nog lang niet, nog lang niet.
Jij gaat niet naar mensenland.
Zet dat maar in de krant.

Want we houden hem hier

Nee, we laten je niet los
nog lang niet nog lang niet.
Nee, we laten je niet los,
vieren kerstfeest in het bos.

Want we houden hem hier

Kerstman : Maar beste kabouters. Ik kan het toch helemaal niet helpen ? Ik wist niet eens dat jullie bestaan ! Ja, ik heb jullie natuurlijk wel zien staan in al die tuintjes, maar dit ..
Hoe kon ik dat nou weten ?

Kabouter 19 : Wat dom !

Kerstman : Dom ? Maar waarom ?

Kabouter 20 : Staat dat dan niet in de krant ?

Kerstman : Nee !

Kabouter 1 : En komt dat niet op de televisie ?

Kerstman : Nee !

Kabouter 2 : En op het internet ?

Kerstman : Interwat?

Kabouters : Internet!

Kerstman : Wat is dat?

Kabouter 3 : Hij weet het echt niet!

Samenvatting van een deel van de musical:

Kabouters helpen kerstman de weg te vinden in ruil voor wat lekkers en de belofte dat zij in het vervolg niet worden overgeslagen.

Hup kabouters in de maat
Schiet een beetje op, het is zo weer morgen.
Hup kabouters in de maat.
Schiet een beetje op, want het is al laat.

*Kabouters voorop, kerstman achteraan, door de zaal af,
zingend en dansend.*

ROLLEN :

Kerstman : Meeste tekst, bij voorkeur gespeeld door volwassene of ouder kind.

Kabouterkoning: grootste kabouterrol.

18 kabouters : allemaal 1 of 2 zinnen.