

Wat vader doet.....

tekst en muziek Marjon Dobbe

Wat vader doet is altijd goed heet het sprookje waarop deze korte musical is gebaseerd. Zij kan gespeeld worden door kinderen vanaf een jaar of zes, duurt ongeveer een half uur en kan vrij simpel gehouden worden. Ideaal voor b.v. een maandsluiting .

decor en attributen

Je kunt natuurlijk decorstukken maken, maar je kunt ook met een bordje aangeven waar een bepaalde scène zich afspeelt:

op de boerderij

onderweg

in de herberg

De dieren kun je zo ingewikkeld maken als je wilt. Het simpelste maak je ze gewoon plat uit een stuk karton.

liedjes

De liedjes kunnen door de hele groep worden gezongen, maar je kunt er ook voor kiezen bepaalde stukjes solo te laten zingen. Het herbergliedje heeft een stukje instrumentaal. Dit liedje is bedoeld om ook bij te dansen.

regie

Heel belangrijk is van te voren te bedenken waarvandaan alle kinderen opkomen en dat goed op te schrijven. Mijn ervaring is dat de kinderen dat zelf nog al eens vergeten.

rollen

Er zijn 22 uitgeschreven rollen. Ze zijn allemaal ongeveer even groot.

De rol van de boerin is iets langer en de rol van de boer is groot. Toch is hij niet moeilijk te leren omdat er veel herhalingen in zitten .

In het tekstboekje wordt met koe1 bedoeld: man of vrouw met koe. Dit voor de overzichtelijkheid.

boer		<i>een grote rol</i>
boerin		
koe 1	=	<i>man of vrouw met koe</i>
koe 2	=	<i>man of vrouw met koe</i>
schaap 1	=	<i>man of vrouw met schaap</i>
schaap 2	=	<i>man of vrouw met schaap</i>
kip 1	=	<i>man of vrouw met kip</i>
kip 2	=	<i>man of vrouw met kip</i>
gans 1	=	<i>man of vrouw met gans</i>
gans 2	=	<i>man of vrouw met gans</i>
appel 1	=	<i>man of vrouw met zak met appels</i>
appel 2	=	<i>man of vrouw met zak met appels</i>
herbergier		
gast 1 t/m 9		

Veel plezier met uitvoeren !

Wat vader doet is altijd goed

Liedje gezongen door koor, b.v. van opzij. De boer en boerin komen op. Spelen een beetje mime bij het liedje.

Er was eens lang geleden
een boer en een boerin
Ze waren heel tevreden
en hadden goede zin

Nooit gemopper nooit gezeur
altijd in een goed humeur
alles best wat moeder doet
en wat vader doet
is altijd goed.

Soms had de boer een plannetje
dan riep de boerin: hoezee!
wat heb ik een slim mannetje
alweer een goed idee.

Soms had zij een ideetje
Dan riep de boer al : Wauw!
Verdikkie, jemineetje,
wat bof ik met zo'n vrouw!

boerin: Hé, vader, we hebben niet zoveel geld meer.
boer: O, nee, moeder?
boerin: Nee!
boer: Wat doen we daaraan, moeder?
boerin: Wel, vader, als jij eens naar de markt ging, naar de stad.
boer: Wat moet ik daar doen, moeder?
boerin: Wel, vader, we hebben toch een paard?
boer: Ja, moeder, dat is waar.
boerin: Wel, vader als jij dat eens ging verkopen, dan hebben we
weer geld !
boer: Zo, moeder, dat is een goed idee, ik ga gelijk op pad.

*allebei rechts af. wandelmuziekje
boer komt op van recht met paard ,tweetal met koe komt op van links .*

koe 1: Dag meneer
koe 2: Dag meneer
boer: Goiedag!
koe 1 koe 2 : Wat heeft u daar een mooi paard!

boer En wat heeft u een mooie koe!
koe 1: Ja, het is een beste koe!
koe 2: Ze geeft een hoop melk!
boer: Zo, geeft ze een hoop melk, dat is lang niet gek.
 Van melk kun je ook kaas maken en boter.
 Wat zou moeders blij zijn met zo'n mooie koe.
 Wilt u die koe niet ruilen voor mijn paard?
koe1 en 2 : Ruilen?
boer: Ja, ruilen.
koe 1 en 2: *(kijken elkaar aan, knikken)* Okee! Ruilen !

Hij ruilt zijn paard voor een koe
hatsikiedoe
Hij ruilt ze zo maar om
Een koe geeft melk, dat is goed voor elk
dus dat is lang niet dom
kom kom
dus dat is lang niet dom

ruilen is geen huilen
'kom daar bij mij niet om
Een koe geeft melk, dat is goed voor elk
dus dat is lang niet dom.

Ze ruilen. Tijdens het liedje bekijkt de boer zijn koe van alle kanten, geeft haar een goedkeurend klopje enz. De andere twee doen hetzelfde met hun nieuwe paard.

wandelmuziekje

Boer links af met zijn koe, de koe moet dus gedraaid. Tweetal gaat recht af met paard, paard moet dus gedraaid. Boer weer van links op met zijn koe (koe weer gedraaid), tweetal met schaap van rechts op.

schaap 1: Dag meneer
schaap 2: Dag meneer
boer: Goeiedag!
schaap 1 en 2 : Wat heeft u daar een mooie koe!
boer: En wat heeft u een mooi schaap!
schaap 1: Ja, het is een best schaap!
schaap 2: Ze geeft een hoop wol!
schaap 1: Wel twee zakken vol
schaap 2: En dat elk jaar weer!
boer: Zo, geeft ze zoveel wol, dat is lang niet gek.
 Van wol kun je lekker warme truien breien en sokken.
 Wat zou moeders blij zijn met zo'n mooi schaap!
 Wilt u dat schaap niet ruilen voor mijn koe?
schaap 1 en 2: Ruilen?
boer: Ja, ruilen!
schaap 1 en 2: *(kijken mekaar aan, knikken)* Okee, ruilen!

Hij ruilt zij koe voor een schaap
hatsikiedaap
Hij ruilt ze zo maar om
Een schaap geeft wol twee zakken vol
dus dat is lang niet dom
kom kom
dus dat is lang niet dom

ruilen is geen huilen

Ze ruilen. Boer en tweetal bewonderen hun nieuwe dier tijdens het liedje.

wandelmuziekje

Boer rechts af, tweetal links af boer weer van rechts op met zijn schaap, tweetal met kip van links op.

kip 1: Dag meneer
kip 2: Dag meneer
boer: Goeiedag!
kip 1 en 2 : Wat heeft u daar een mooi schaap!
boer: En wat heeft u een mooie kip !
kip 2: Sip? Ik ben helemaal niet sip !
kip 1: HIJ ZEGT DAT JE EEN MOOIE KIP HEBT !
kip 2: O, ja, het is een beste kip !
kip 1: Ze legt een hoop eitjes.
kip 2: Heb je honing bijtjes ?
kip 1: IK ZEG DAT ZE EEN HOOP EITJES LEGT !
kip 2: O, ja !Elke dag één.
boer: Zo, geeft ze zoveel eieren, dat is lang niet gek.
moeders is gek op eieren.
Wat zou ze blij zijn met zo'n mooie kip !
Wilt u die kip niet ruilen voor mijn schaap?
kip 2: Huilen ? Ik hoef helemaal niet te huilen !
boer + kip 1 : OF JE WIL RUILEN !
kip 2: O, ruilen !
kip 1 en 2: *(kijken elkaar aan, knikken)*. Okee, ruilen !

Hij ruilt zijn schaap voor een kip
hatsikiedip
Hij ruilt ze zo maar om
Een kip legt een ei, dat is goed voor mij
dus dat is lang niet dom
kom kom
dus dat is lang niet dom

ruilen is geen huilen.....

Tijdens liedje weer ruilen, keuren enz.

wandelmuziekje

boer links af, tweetal rechts af, boer weer links op met zijn kip, tweetal met gans rechts op op.

gans 1: Dag meneer
gans 2: Dag meneer
boer: Goeiedag!
gans 1 en 2 : Wat heeft u daar een mooie kip!
boer: En wat heeft u een mooie gans!
gans 1: Ja, het is een beste gans!
gans 2: Het is een echte waak gans!
gans 2: Gak gak gak!
gans 2: Niemand komt op het erf zonder dat je het merkt!
gans 1: En met kerst, dan is ze lekker vet.
gans 2: Dan heb je er een lekkere kluif aan!
boer: Zo, dat is lang niet gek.
Een echte waakgans, en met kerst een lekkere kluif!
Wat zou moeders blij zijn met zo'n mooie gans!
Wilt u die gans niet ruilen voor mijn kip?
schaap 1 en 2: Ruilen?
boer: Ja, ruilen!
schaap 1 en 2: *(kijken mekaar aan, knikken)* Okee, ruilen!

Hij ruilt zijn kip voor een gans
hatsikiedans
Hij ruilt ze zo maar om
En gans in de wei, dat maakt je blij
kom kom
dus dat is lang niet dom

ruilen is geen huilen....

weer ruilen en bewonderen.

wandelmuziekje

boer rechts af, tweetal links af. Boer weer rechts op.

*Volgende scene is de herberg. De boer staat even van opzij te kijken.
Het is een vrolijke boel. Achter de bar de herbergier. Verder staan er gasten met glas in de hand in groepjes te praten.*

Draai maar drie maal in de rondte
en dan weer een glaasje vol.
Lekker dansen id gezond en
o, wat hebben wij een lol!

'k Heb zo'n vreselijke dorst
komt dat door die zoute worst?
Mag ik nog een glaasje prik ?
Oeps en nou heb ik de hik !

X X in de herberg
X X in de herberg is het fijn !
X X in de herberg,
in de herberg moet je wezen, in de herberg moet je zijn !

Draai maar drie maal.....

Nee, de dag is nog niet op.
Ken je nog een goeie mop ?
Oei, wat hebben we een pret !
Wij gaan lang nog niet naar bed !

X X in de herberg.....

Draai maar drie maal.....

In de herberg doet de boer zijn laatste ruil: een kip tegen een zak rotte appelen.
Iedereen lacht hem uit: Zijn vrouw zal wel blij met hem zijn.
Hij sluit een weddenschap af en neemt de gasten mee naar zijn vrouw en....Hij wint
de weddenschap. Zijn vrouw is blij met de rotte appelen: Wat vader doet is altijd
goed.

boerin : *(denkt nu heel lang. Iedereen kijkt gespannen)*
Maar vaders..... Een hele zak met rotte appels?
Een rotte appel in huis is een teken van rijkdom! Zo'n hele zak met rotte
appelen, da's zeker een teken van rijkdom! Dat heb je goed gedaan! Wat
vader doet is altijd goed!

*Iedereen begint te praten, de zak met goudstukken wordt aan de boer gegeven. Alle
kinderen komen op het toneel voor het slotliedje*

Er was eens lang geleden
een boer en een boerin
Ze waren heel tevreden
en hadden goede zin

Nooit gemopper nooit gezeur
altijd in een goed humeur
alles best wat moeder doet
en wat vader doet
is altijd goed.

Soms had de boer een plannetje
dan riep de boerin: hoezee!
wat heb ik een slim mannetje
alweer een goed idee.

Soms had zij een ideetje
Dan riep de boer al : Wauw!
Verdikkie, jemineetje,
wat bof ik met zo'n vrouw!